



Sein brand meester

'Vlakbij haar slaapkamer is brand ontstaan'

Tekst Jeroen Kleijne **Beeld** zelf aangeleverd

Op 1 juni werd Riek Schuurings-Burgers (92) midden in de nacht wakker; haar huis bleek in brand te staan. Haar aangetrouwde neef – oud-bandweerman Martin Volger – vertelt hoe dit verhaal is afgelopen.

"Sinds veertig jaar woont 'tante Riek' weer in het Blauwe Zand in Noord, het buurtje waar ze ook geboren en getogen is. Een dag voor de brand was er in het trapportaal een stroomstoring, die uiteindelijk is opgelost door een monteur. Precies op die plek, vlakbij haar slaapkamer, is 's nachts brand ontstaan. De vloer van de zolder is helemaal weggebrand, ook omdat tussen de gipsplaten nog een oud rietplafond zat. Dat heeft dus best een tijdje gebrand."

Rook onder de pannen "Om half vijf werd mijn tante wakker en ging ze naar het toilet. Toen ze ontdekte dat het licht niet werkte, liep ze naar de voorkant van het huis om de gordijnen open te doen. Daar stond de buurman met zijn hond, die zag dat er rook onder de pannen vandaan kwam. 'Riek, je moet naar beneden', zei hij snel. Gelukkig deed de traplift het nog wel en kon ze zichzelf in veiligheid brengen. Bij de buurtjes aan de overkant heeft ze de komst van de brandweer afgewacht."

Netjes "Zelf werd ik om half zeven gebeld door een andere tante en ben ik meteen die kant opgegaan. Tante

Riek was er behoorlijk nuchter onder moet ik zeggen. Ik ben natuurlijk even gaan kijken in haar huis. Ik heb zelf wel van dit soort klusjes aan de hand gehad, en ik moet zeggen: ik vond dat de collega's het goed hadden gedaan. Beneden lag wel wat puin, maar het zag er verder redelijk netjes uit. Ze hebben zorgvuldig werk geleverd. Dat heb ik wel anders meegemaakt."

Terug in haar woning "Tante Riek heeft noodgedwongen bijna een week in hotels doorgebracht. Daarna kon ze terecht in verpleeghuis Vreugdehof in Buitenveldert, en daar zit ze nu nog steeds. Helaas zit ze op een afdeling voor demente ouderen, terwijl ze zelf nog steeds behoorlijk bij de pinken is. Maar er is niet echt een alternatief. Inmiddels heeft ze wel wat privileges. Ze mag van de afdeling af, en heeft een eigen televisie. Gelukkig mag ze over een tijdje weer terug in haar woning. Dan kan ze weer lekker met de scootmobiel naar haar schoonzus, en het grote winkelcentrum. Het zal nog even duren, maar dat is wat haar op de been houdt."