

Zorgbus helpt ongedocumenteerden



Chauffeur Albert Geven van de Zorgbus rijdt sinds begin dit jaar langs verschillende locaties in Amsterdam om vluchtelingen en migranten zonder geldige verblijfspapieren te bemiddelen naar medische zorg.

Salem uit Eritrea:
'De hulp is goed en gratis. I'm happy with the bus'



Mohamed onvluchtigde al in 1994 de burgeroorlog in Somalië, maar heeft nog steeds geen verblijfsstatus.

sinds een jaar een eigen family doctor in Amsterdam, maar het is toch handig dat ik vandaag even naar de bus kan. Na afloop van het spreker zit arts Camiel Berens (25) achter zijn laptop de patiëntenbosters bij te schrijven. Sinds anderhalve maand werkt hij één dag per week als vrijwilliger voor Dokters van de Wereld. Op het spreker in de Zorgbus komen vooral mensen met fysiek letsel, bijvoorbeeld door een val, pijnklachten en psychische problemen. Als je hoort

vat deze mensen hebben meegemaakt, is het erg knip dat ze zich fiberoopt staat de kunnen houden. De Zorgbus maakt echt te verschillen. Ik. Voor deze mensen is het moeilijk de weg te vinden naar de juiste medische zorg. Bovendien zijn ze vaak bang. Ik help ze met eenvoudige klachten of verwijs ze voor naar de huisarts. Ook maak ik duidelijk dat ze in Nederland recht hebben op medisch noodzakelijke zorg, zonder dat ze angst hebben om 'betrap' te worden.

Dokters van de Wereld
Dokters van de Wereld maakt zich hard voor het universele recht op medisch noodzakelijke zorg en is onderdeel van het Internationale Medisch du Monde. In Nederland wil de organisatie goede zorg kelijk maken. Door de organisatie beter toegankelijk maken of verwijs ze voor naar de huisarts. Ook maak ik duidelijk dat ze in Nederland recht hebben op medisch noodzakelijke zorg, zonder dat ze angst

deze kwetsbare groep doen. Dokters van de Wereld kan het de Zorgbus 18.000 ingedocumenteerden met voorlichting bereiken en 9000 contacten verrichten. Later dit jaar neemt Dokters van de Wereld een tweede Zorgbus in gebruik.
Meer weten over de (internationale) projecten van Dokters van de Wereld? Kijk op www.doktersvanwereld.nl.

De Zorgbus van Dokters van de Wereld rijdt sinds december langs verschillende locaties in Amsterdam om voorlichting te geven aan vluchtelingen en migranten zonder geldige verblijfspapieren, en hun toegang te verschaffen tot reguliere medisch noodzakelijke zorg. Deze hulp is van groot belang, omdat veel ongedocumenteerden niet naar de huisarts of het ziekenhuis kunnen. Ook worden ze vaak geweigerd door zorginstaties, bijvoorbeeld omdat ze geen papieren hebben.

'Deze mensen lopen soms te lang met hun klachten door', vertelt Zorgbus-coördinator Annette Hoogerbrugge, van beroep verloskundige. 'Ik heb al eens meegemaakt dat een zwangere vrouw pas na maanden voor het eerst bij me kwam. Dan heeft ze al een aantal belangrijke controles gemist en moet ik haar meteen doorsturen naar een gynaecoloog. Ongedocumenteerden hebben in Nederland recht op medisch noodzakelijke zorg, maar dat weten ze vaak niet. Bovendien zijn ze soms bang voor de JND of om in het systeem te worden opgenomen.'

Deze woensdagnamiddag maakt de Zorgbus een eerste stop bij een vluchtelingen- en eerste stop bij een vluchtelingen-fietsband.

De Eritrese Salem (32) loopt nog even snel de bus binnen voor het mobiele spreekuur. De verlegen vrouw praat gebrekkig Engels; over haar vlucht van vier jaar geleden wil ze alleen zeggen dat ze 'religious problems' had. Met handen en voeten maakt ze duidelijk dat ze bij de dokter was voor een echo. Als ik haar vraag wat ze van de bus vindt, breekt eindelijk een lachje door. 'De hulp is goed en gratis. I'm happy with the bus.'

'Thank you, doctor'
De volgende stop van de Zorgbus is bij een andere opvanglocatie in Zuidoost, waar vooral Ethiopiërs wonen. Girma (47) meldt zich als eerste bij de bus en loopt ontspannen weer naar buiten ('Thank you, doctor'). Veertien jaar geleden vluchtte de voormalige marathonloper naar Nederland. 'Ik trainde jonge atleten, maar de regering wilde dat ik soldaat zou worden. Toen mijn beste vriend werd doodgeschoten, ben ik gevlucht via Addis Ababa.' Hij wijst naar zijn opgezwollen ooglid. 'Ontstoken. Het heeft lang geduurd voordat ik in Nederland naar het ziekenhuis of de dokter durfde te gaan. Ik was bang dat ik het land uitgezet zou worden. Gelukkig vertelden de Dokters van de Wereld mij dat ik recht heb op medische zorg. Ik heb

'Ik help mensen met eenvoudige klachten of verwijs ze door naar de huisarts. Ook maak ik duidelijk dat ze in Nederland recht hebben op medisch noodzakelijke zorg'

Arts Camiel Berens:

Buiten de opvang verzamelen de bewoners hun schamel bezittingen in oude tassen en winkelwagens; vanavond moeten ze weer verpakken naar een ander tijdelijk onderkomen. Vultinszakken en oude stoelen liggen her en der verspreid over het terrein. Twee jongens pikken de lege flessen eruit voor het statiegeld. Een lange, donkere man op slippers vraagt de chauffeur van de bus om een plastic lepel voor zijn botje. Een jonge Eritreër helpt een oudere man met het plakken van zijn fietsband.

Girma uit Ethiopië: 'Het heeft lang geduurd voordat ik in Nederland naar het ziekenhuis of de dokter durfde te gaan. Ik was bang dat ik het land uitgezet zou worden'



Girma vluchtte veertien jaar geleden naar Nederland.