

Op een zomerse dag is er in Amsterdam-Noord bijna niks lekkerders dan verkoeling zoeken op de vele dieën en sloten van Waterland. Dus huren we op een warme woensdagmiddag een fluisterbootje bij Holyboot en varen langs koeien, grutto's en eeuwenoude stolpboerderijen.

Met een bootje naar *Broek*

**H**et fietstochtje naar Holysloot – het verste dorp van landelijk Noord – is zeer de moeite waard. Deze middag nemen M. en ik wegens tijdgebrek de auto. We parkeren bij Het Schoolhuis en wandelen langs de witte kerk naar de pipowagen van Holyboot, op een landje aan het water. Eigenaar Peter verwelkomt ons allerhartelijkst. Aan de waterkant ligt de gereserveerde, aluminium fluisterboot op ons te wachten. Al gauw dobberen we over het Holysloter Die. Het elektromotortje is nauwelijks hoorbaar. Ineens lijkt de stad heel ver weg en naast ons bootje duikt meteen een fuut op, met een vis in zijn snavel. M. reikt me een stukje spekkeok aan. Een krijsende scholekster doorklieft de wolkenloze hemel. Een grutto zit geduldig op zijn nest. We krijgen even gezelschap van een meerkoet die achter ons aan zwemt. In de verte rijdt een man op een blauwe tractor, hij zwaait vriendelijk en wij zwaaien terug. Vandaag hebben we gekozen voor een tochtje naar Broek in Waterland. De route staat gelukkig duidelijk aangegeven in het boekje dat Peter ons mee heeft gegeven, met kaart én foto's. Al vrij snel moeten we flink bukken voor het witte ophaalbruggetje aan het eind van de Poppendamergouw, maar daarna zijn er eigenlijk geen obstakels meer. We steken het Bozenmeer over, dat met zijn zacht kabbelende golven tamelijk vriendelijk oogt. Om ons heen liggen velden vol paardenbloemen, koeien staren ons glazig aan. Aan de horizon zien we eeuwenoude stolpboerderijen en de kerkjes van Zuiderwoude, Monnickendam én Broek in Waterland, dat snel dichterbij komt.

Na drie kwartier varen we Broek binnen. Er staan veel prachtige houten huizen langs het slootje. Een man is in de brandende zon bezig met het verven van zijn schuur. Twee vrouwen bespreken in hun achtertuin de laatste dorpsroddels. De punt van de aluminium boot raakt de takken van een jonge treurwilg. Op het Havenrak zetten we de motor even uit om te genieten van de spelende kinderen en hun bootjes op het water en de prachtige, in de zeventiende eeuw herbouwde kerk. We besluiten om het rondje via Overleek en Monnickendam vandaag niet helemaal af te maken en terug te varen naar Holysloot.

Op de terugweg worden we ingehaald door drie jongens met een vishengel. Een zilverreiger vliegt richting het IJsselmeer. Pony's grazen in het natte grasland. Aan de waterkant liggen de grote schelpen van zoetwatermossels. Het is nog te vroeg voor witte wijn, maar het koele water dat M. heeft meegenomen smaakt ook prima. Veel te snel zijn we voor ons gevoel weer terug op het Holysloter Die, waar de fuut nog steeds bezig is om visjes te verschalken. De zomer smaakt zoet. Volgende keer spijbelen we wat langer en nemen we zeker een goed gevulde picknickmand mee. De zomer is nog lang.

#### Zelf een fluisterbootje huren?

Bij Holyboot kun je van woensdag tot en met zondag een fluisterbootje huren. Tarief is 40 euro voor 2 uur, daarna betaal je 5 euro per 15 minuten.

Reserveren via [info@holyboot.nl](mailto:info@holyboot.nl) of 06-42502276. [holyboot.nl](http://holyboot.nl)